



De groene verbeelding

Gudrun Cottenier runt al meer dan 25 jaar een succesvol 'floraal atelier' in de Vlaamse Ardennen (Mater). Jaarlijks vinden honderden creatieve liefhebbers maar ook professionals de weg naar Gudrun om zich te laten inspireren door haar groene verbeelding.



Haar stijl is te omschrijven als puur, verfijnd, ongecompliceerd, landelijk en naturel met als rode draad de natuur en de vier seizoenen als grote inspiratiebron.



Ondertussen heeft Gudrun 4 florale boeken op haar naam en geeft ze vooral les. Het zelf maken van basissen, ondergronden uit natuurlijke materialen zijn haar grote passie. Bloemen en ondergrond gepast combineren, vormen haar grootste uitdaging. Ideeën geven en cursisten onder een vakkundige begeleiding tot mooie resultaten laten komen, zijn de hoofddoelstelling. Ze richt zich in de eerste plaats tot de echte liefhebbers die in een aangename sfeer de vereiste technieken onder de knie willen krijgen en met een mooi, zelfgemaakt resultaat naar huis willen gaan. Maar ook voor professionelen is er een aanbod. Je kunt kiezen om jaarcursussen (beginners, gevorderden) te volgen, dagworkshops, eenmaal per seizoen een halve dag of de cursus feesten en tafelen. Voor elk wat wils.





Het laatste weekend van juni op zaterdag 27 juni en zondag 28 juni telkens van 10.00 u tot 18.00 u stelt GUDRUN COTTENIER haar atelier open met een grote happening en maak je kennis met het nieuwe jaarprogramma.

Wat mag je verwachten tijdens dit weekend?

- Het atelier en de tuin op z'n best
- Inspirerende bloemenwerken rond 10 verschillende materialen en technieken
- Werkstukken van de dag- en themaworkshops
- Cursisten aan het werk
- Miniworkshops voor de allerkleinsten (5 euro)
- Winkeltje vol bloemschikmaterialen
- Gudrun geeft rondleidingen om 11.00 u, 14.00 u en 15.30 u
- Streekbierenterras – quiches & wraps
- Voorstelling van de webshop en hoe online te bestellen: www.bloemschikmaterialen.com

Inschrijven voor 1 of meerdere cursussen is mogelijk aan

de inschrijvingstafel bij het onthaal

Toegang (organisatiekosten) vanaf 18j : 3 euro

Organisatie: vzw Belgian School of Flowers

**www.degroeneverbeelding.be (vanaf 1 mei 2020 online)
Keirestraat 24 9700 Mater (Oudenaarde)**





Wat heb je nodig?
Strokrans, OASIS® steekschuim, wikkeldraad, zwarte etalagespelden, huishoudfolie, hooi, wortels van waterhyacinten (*Taraxacum officinale*), palmboom (*Buxus sempervirens*), wormkruid (*Tanacetum*)

Hoe ga je te werk?
Knip de strokrans middendoor. Bind de twee helften aan elkaar vast. Begin nu aan het verlengen van je basis. Wikkel geen al te grote toefjes hooi langs een kant bij. Wikkel het heel stevig vast en werk telkens verder en verminder ook langzaam de dikte tot je bovenaan bij het middelpunt bent. Doe nu hetzelfde langs de andere kant en bind tenslotte de twee uiteinden bovenaan vast zodat je een mandvorm hebt. Leg nu hooi op je strobasis en wikkel het horizontaal vast. In het midden ontstaat een geul. Dit vul je straks op met een blokje nat steekschuim dat je verpakt in huishoudfolie. Het bovenstuk laat je uiteraard open. Maar eerst de wortels van de waterhyacint. Speld ze afwisselend met de onder- en bovenkant op regelmatige afstanden vast met etalagespelden. Let op dat elke wortel tegen elkaar ligt zodat het hooi onzichtbaar wordt. Verwerk de wortels enkel aan de onderkant en zijkant tot iets boven de helft. Speld tenslotte enkele wortels horizontaal ter afwerking van je mand. Plaats het nat steekschuim in de geul en schik hierin een basis van stukjes buxus. Verwerk als laatste de bloemen compact tussen de buxus.



Hooimand

DOOR: GUDRUN COTTENIER
FOTOGRAFIE: JORIS LUYTEN